

WEST ⚡ SIDE

TORI'S



GEZICHTEN VAN DE BUURT 'IMANE'

Een gekke flying kick, lekker discussiëren of Plein '40-45 oppimpen. Imane Valk (14) kan het allemaal. In 2020 werd zij Amsterdammertje van het jaar. Zo richtte zij Jong Plein '40-45 op en organiseert zij acties voor haar buurt. Aya, Ranya, Ouïam en Nihab van de Huibersschool spraken af met Imane bij Ru Pare.

Wat ging er door je heen toen je Amsterdammertje van het Jaar werd?

Het was heel bijzonder en een eer om dat te zijn.

Je organiseert acties voor de buurt, wie of wat bracht jou op het idee?

Ik merkte dat heel veel dingen in de buurt aan het veranderen waren, maar kinderen en jongeren werden hier niet bij betrokken. Terwijl het gaat over onze buurt en toekomst. Toen dacht ik waren kan ik er niet voor zorgen dat kinderen en jongeren ook een stem krijgen in de buurt.

Wat voor sport doe je eigenlijk?

Ik zit momenteel op karate.

Wie is jouw grootste voorbeeld?

De minister president Jacinda Ardern uit Nieuw-Zeeland. Ik vind het mooi hoe zij echt vanuit de mensen dingen oppakt. Daarnaast is mijn moeder mijn grote voorbeeld, omdat zij er altijd voor mij is en klaar staat.

Heb je een bijbaantje?

Ik heb geen bijbaantje, maar ben vooral actief in de buurt met verschillende activiteiten.

Je gaf ooit in een videofragment van AT5 aan dat je minister-president wilt worden, waarom eigenlijk?

Ik ben tegen hokjes denken, discriminatie en racisme. Mijn belangrijkste thema is gelijke kansen. Iedereen verdient het om gelijk behandeld te worden en kansen te krijgen ongeacht je kleur. We zijn en daar wil ik mij voor inzetten en mooi om dit als minister-president. Ik zag ook een oproep op tv met 'meer vrouwen in de politiek'. Toen dacht ik: dan wordt ik gewoon premier.

Stel: je wordt geen minister-president wordt, wat wil je dan worden?

Dat is een hele goede vraag, maar dat weet ik niet zo goed. Ik wil in ieder geval een studie doen, waarmee je zoveel mogelijk verschillende dingen kan doen.

Wat zou je als eerste willen veranderen als minister-president?

Als allereerst zou ik met mensen in gesprek gaan. Wat vinden zij goed gaan en wat zouden zij willen graag willen veranderen.

Hoe vind je dat de huidige regering het doet?

Ik vind dat het altijd beter kan, maar dat vind bijna altijd iedereen. Ze mogen van mij vaker met mensen in gesprek gaan. Vooral ook met kinderen en jongeren het gesprek aan gaan en kijken wat wij belangrijk vinden.

Wat is jouw mooiste plek in Nieuw-West?

Ik vind Plein '40-45 altijd een mooi en gezellig plein. Daar ben ik ook het meest actief.



“Plein 40-45 vind ik het mooiste en gezelligste plek van Nieuw-West”

FOOD

Harira soep | 4 personen | 30 min
Harira soep is niet weg te denken uit de Marokkaanse keuken. Volgens de zusjes Nihad en Ouïam kun je de lekkerste soep vinden bij Lunchroom Soussi aan de Osdorperban, maar je kan hem ook zelf maken.



Ingrediënten:

6 ml olijfolie
50 g gehakt
50 g vlees
400 ml water
40 g witte ui
50 g wortel
60 g tomaten
30 g selderij
24 g verse koriander
160 g gepelde tomaten
28 g tomatenpuree
200 ml water
32 g bloem
600 ml water
4 g zout
5.60 g ras el hanout
1.20 g komijn
0.40 g saffraan
0.40 g zwarte peper
25 g soepgroente
0.40 blokje runderbouillon
36 g kikkererwten
16 g linzen
16 g parelcouscous

Bereiding:

- ❖ Verhit de olijfolie in een pan en voeg gehakt, vlees en zout toe. Kook 5 tot 7 minuten.
- ❖ Giet 500 ml water in een blender en voeg de wortels en uien toe. Blend dit niet al te fijn. Voeg het toe in de pan.
- ❖ Giet 500 ml water in een blender en voeg de tomaat, tomatensaus, koriander en selderij toe. Blend niet al te fijn samen. Voeg het weer toe weer toe in de pan.
- ❖ Voeg tomatenpuree, ras el hanout, komijn en zwarte peper toe.
- ❖ Giet warm water in de blender (500 ml) en voeg de bloem toe. Blend samen tot een geheel en voeg het weer in de pan.
- ❖ Voeg 1,5 liter water toe en kook het op hoog vuur.
- ❖ Als het borrelt zet je het vuur laag en voeg je de kikkererwten en linzen toe, zet het vuur weer hoog.
- ❖ Wanneer het begint te borrelen voeg je de groentesoep en runderbouillon toe. Roer de groentesoep door middel van een garde samen. Zet het op hoog vuur voor zo'n 10 minuten, daarna zet je het vuur laag. Leg de deksel er nu schuin op. Kook het voor zo'n 60/70 minuten (vergeet niet om de 15 minuten te roeren).
- ❖ Voeg de parelcouscous beetje bij beetje toe. Kook nu weer zo'n 15 minuten en zet het vuur dan uit.

TOP 5 SERIES

- 🎬 | films/series
1. Outer Banks
 2. Stranger things
 3. The Vampire diaries
 4. Turning Red
 - 5.



TOP 5 FILMS

MOVIES

- Encanto
- turning red
- White chicks
- family reunion



FASHION

Als het over fashion gaat is Ranya het meest op de hoogte van de nieuwste modetrends. Exclusieve Nikes of Yeezy's, Ranya heeft zeker één Collectorsitem in haar kast. Wat kleding betreft vindt zij rustige pastel kleuren mooi voor het oog. De juiste kleuren combinatie zorgt ervoor dat je lekker kan shinen. Veel inspiratie haalt Ranya zelf van Pinterest. Met influencers heeft zij niet zo veel, maar deze influencer komt wel aardig in de buurt wat pastelkleuren betreft of niet Ranya?



Outfit Of The Day
 Insta: @sisibolatini
 Blouse: Nakdfashion
 Broek: ZARA
 Zandalen: Hermes

CLOTHES



KUNSTRROUTE

WESTSIDE TORI'S WOORDZOEKER

Lukt het jou om de woordzoeker helemaal af te strepen?
Stuur dan een foto van de puzzel naar david@deappel.nl en win 4 x gratis toegang bij de Appel.



1. Memories
Deze muurschildering loop je niet zomaar voorbij. Sterker nog, je loopt er tegenaan het moment dat je Geuzenveld nadert. De muurschilderij is gemaakt door de Colombiaanse kunstenaar Barstardilla. De kunstenaar liet zich inspireren door de veranderingen die plaatsvonden in de buurt. Geuzenveld werd divers. Nu wonen er ongeveer 125 verschillende nationaliteiten.



2. Schaapjes (Lammetjes)
Je hebt er vast een keer op gespeeld, de Schaapjes op het Osdorpplein. In Nieuw-West staan de schapjes ook wel bekend als lammetjes. De acht schapjes staan er al sinds 1966 en zijn gemaakt door de kunstenaar Gerrit Bolhuis. De schapen vormen een spreekwoord. Weet jij welke?

R K R A P T D N A R B M E R F D Z K
Q L E I C M E E R V A A R T S C C R
T T T P D C O B J S B B G R E M O Z
B K H B O X T A L E N T E N H U I S
W N I E L P A G N I Z I U H X K O D
V E M I D D E N V E L D H X N J P V
O B S N I E L P P R O D S O C W D K
E J Y T E T A P A A R D R I J D E N
T H F E S Z V R I E N D S C H A P O
B W F F U I I Y Y K Y P D G U J Y K
A S E D W M D M G A R I R A H W Y Z
L N X F X I S E Q S L O T E N E E E
E B G E U Z E N V E L D C A M C T Z
Y Y G X X H U I B E R S S C H O O L
F Z Q M D A B K R A P R E T O L S J
H R Z F S A L P R E T O L S O U P R
E R L J Q G N O I H S A F L E P P A
D K Y Q V M M X G N A A L Y L E L X

- APPEL ● HARIRA ● LELYLAAN ● OSDORPPLEIN ● SLOTEN ● TALENTENHUIS ● WESTSIDE ● FASHION ● HUIBERSCHOOL
- MEERVAART ● PAARDRIJDEN ● SLOTERPARKBAD ● VOETBAL ● ZOMER ● GEUZENVELD ● HUIZINGAPLEIN ● MIDDENVELD
- REMBRANDTPARK ● SLOTERPLAS ● VRIENDSCHAP



3. Paard – Theresia van der Pant
Het paard van beeldhouwer Theresia van der Pant (1924-2013) is een verborgen kunstwerk die Ouiam wist te spotten. De zussen Nihad en Ouiam hebben beiden een grote liefde voor paarden. Echte paarden meisjes. Zij zitten op paardrijden bij Manage de Ruif aan de Sloterweg.



4. Graffiti – Muurschilderij Cornelis Lelylaan ter hoogte van Little Inda
Graffiti wordt vaak gezien als crimineel en minder snel als kunst. Onze journalisten van de Huibersschool vinden dat het kunstwerk aan de Cornelis Lelylaan ter hoogte van Little India in ieder geval moet blijven. Kijk eens goed naar het schilderij. Vind jij het kunst of geen kunst?



5. De Appel
Deze appel is niet om te eten, maar wel een plek om kunst te bekijken. De Appel bevindt zich in het voormalige gebouw van het oude Calvin college. Ouiam, Ranya, Aya en Nihad brachten laatst een bezoek aan de tentoonstelling: *Catching Up in the Archive*. Kom ook naar de Appel en ontdek de nieuwe tentoonstellingen. Kom je snel op bezoek?



6. Lichtkunstwerk Origin
Je hoeft nooit meer bang te zijn om alleen onder het viaduct bij de tramhalte van de Derkinderstraat te lopen. Kunstenaarsduo Paul Vendel & De Wolf hebben speciaal voor jou het lichtkunstwerk Origin gemaakt. Het lichtkunstwerk bestaat uit verschillende moderne 'glas-in-lood' vensters en reageert op voorbijgangers. Loop een keer langs, volgens Ouiam is het heel vet om te zien.



Heerlijke Bites
7. Amsterdamse Wereld Keuken
8. Foodhal (Westmarket)
9. Lunchroom Soussi



Leukste chill plekken
10. Het Landje (Rembrandtpark)
11. Huizingaplein
12. Middenveld



Westside Tori's is medemogelijk gemaakt door de volgende leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Huibersschool:

- Ranya
- Aya
- Ouiam
- Nihad
- Jouayriya

Uitgever: de Appel Amsterdam
deappel.nl

Met dank aan

- Jaleesa Clows – JMC Creations
- David Smeulders – de Appel
- De Huibersschool
- Cultuurcoach Brenda Jonker
- Katinka Hartman – Journalist
- Kymani Ceder – Fotograaf
- Imane Valk (minister-president in wording)
- Bardhi Haliti & Zuzana Kostelanská – Grafische ontwerpers

de
Appel
Amsterdam



* Spreekwoord:
"Als er één schaap over de dam is, volgen er meer"

